

Einde van het Koningschap bij het Gilde St. Anthonius en Sebastiaan

Written by Teun

Thursday, 10 July 2014 15:25 -

Na 40 jaar lid te zijn van het Gruun Skut (vanaf 1972), wilde ik toch iets anders meemaken.

Als deken ben ik bij het Gilde gekomen, hierna altijd actief als vendelier. Hierbij heb ik 26 jaar een bestuursfunctie gehad.

Ik heb jaren als schietmeester tips en adviezen gegeven bij het schieten van de koningsvogel. En in 2012 vond ik het dan ook erg mooi, om deze vogel er zelf af te mogen schieten. Ik heb toen natuurlijk mijn vrouw Nelly als Koningin gekozen...

Het is een hele belevenis om Koning te mogen zijn. Het voelt altijd als een hele eer om deze taak uit te mogen voeren.

Als Koningspaar wordt verwacht dat we aanwezig zijn bij alle activiteiten, zoals: de vergaderingen, gilde feesten, recepties, e.d. Dit hebben we ook met veel plezier gedaan.

Een van onze mooiste belevenissen was de reis naar Duitsland (Helminghausen) als Koningspaar!

Hierbij kregen we 's morgens vroeg al een serenade van de plaatselijke Fanfare. Dit voelde heel bijzonder. We hebben als Gilde nog een leuke ontmoeting gedaan met het Gilde daar. Het jaar erop zijn we met een volle bus weer richting Duitsland gegaan, waar zelfs de Burgemeester van Gemert-Bakel bij aanwezig was. Als Koningspaar kregen we de eer om een boom te planten, deze kreeg zelfs onze namen...

Als tegenprestatie is het Gilde van Duitsland naar Gemert gekomen. Hierbij hebben we flink gefeest bij het BoerenBonds Museum, waar alle herinneringen weer naar boven kwamen.

Er zijn in onze periode 3 Gilde-baby's geboren. Maar we hebben ook 6 uitvaarten gehad, wat altijd moeilijk blijft.

Nu ons Koningschap er bijna op zit, willen we alle Gildebroeders bedanken voor hun ruime opkomst en goede inzet.

Wij vonden het een kei skønne ervaring om alles als Koningspaar van dichtbij mee te mogen maken. De tijd is voorbij gevlogen, want zondag 20 juli 2014 mag er weer een nieuwe Koning gaan schieten op de vogel.

We zijn benieuwd aan wie we de Koningsvogel over mogen dragen...!

Groetjes Piet en Nelly Brouwers