

VOORZITTER NICO KROL NIEUWE KONING VAN “GRUUN SCHUT”.

Of de toch “sterk”geachte koningsvogel ook bevangen was door de warmte zal wel een raadsel blijven, maar feit was toch, dat hij al na 134 schoten de geest gaf en naar beneden viel. Het was een verrassing voor alle aanwezigen op Koks en voor de schutter zelf. Hij was echt niet van huis gegaan om na 1990 opnieuw koning te worden. Blij was hij in elk geval al had hij toch meelij met een viertal andere schutters, die al jaren op die koningseer azen.

Zondagmorgen was het al vroeg warm en dat merkten de gildebroeders in hun dikke kostuums, waarover bij een aantal nog de zilvervesten hingen. Maar de prachtige stoet van “groenen en rooien” liet zich er niets aan gelegen liggen en trok op naar de kerk voor de koningsmis, dit jaar opgedragen door de tijdelijke pastoor van de parochie Pater J.Bonte, pastoor in Handel. In ijltempo spoedde het gilde zich naar de Sint-Antonuskapel in de Deel voor het verplichte bezoek. Niet alle gildebroeders hadden een plaats in de kapel, maar konden toch meebidden en een kaarsje offeren, omdat daarna de kapelbewaarder Wim van den Eijnde – lid Sint-Joriskapel – te danken voor de zorg voor de kapel in het afgelopen jaar.

Onderscheiding Pieter Penninx

Op het grasveld bij de kapel werd het gilde met in het midden de 92-jarige broeder Pieter Penninx opgewacht door een deputatie van het Peellandse kringbestuur. Voorzitter Henk de Hair huldigde Pieter Penninx, net alleen voor zijn 70-jarig lidmaatschap van het gilde, maar ook voor zijn grote verdienste voor het vendelwezen in de kring en in de hele federatie. Bijzonder is, dat de onderscheidene nog kort geleden van zijn woonplaats Liessel naar Gemert kwam om daar de vendelgroep van het gilde “bij te scholen”. Voor dit alles ontving hij een gouden kroon op het vijftigjarig onderscheidingsteken. Voor het 70-jarig gildelidmaatschap had de kring nog geen onderscheidingsteken.

koningschieten 2014

Written by Administrator

Friday, 11 July 2014 10:23 - Last Updated Wednesday, 23 July 2014 11:46



Blog van de Koningschieters van de Koninklijke Nederlandse Schietvereniging, de Koninklijke Nederlandse Schietvereniging